

Ο νέος πρίγκηπας

Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου

Ήτανε δυό χώρες γειτονικές τόσο όμορφες που όλοι χαίρονταν να περπατούν στα λιβάδια τους, να λούζονται στις θάλασσές τους, να μυρίζουν τα ευωδιαστά λουλούδια τους... Και οι δυό λαοί ζούσαν τρισευτυχισμένοι, είχαν μεταξύ τους φιλία και ο καθένας επισκεπτόταν την διπλανή χώρα στις γιορτές και στις αγορές. Αλλά μια μέρα, ένας κακός άρχοντας ανέβηκε στο θρόνο της πιο όμορφης και για αφορμή ασήμαντη κήρυξε στους γείτονες τον πόλεμο. Μάταια ο βασιλιάς τους προσπαθούσε να τον συνεντίσει.

Οι δυο χώρες άρχισαν να πολεμούν η μια την άλλη και οι δυο λαοί ήτανε δυστυχισμένοι διότι κανένας δεν αγαπούσε τον πόλεμο. Η χαρά έλειψε από παντού και κανείς δεν μιλούσε για τίποτε άλλο παρά για τον πόλεμο. Αλλά τότε ακούστηκε ένα χαρούμενο νέο που κυκλοφόρησε παντού.

Η βασίλισσα ήτανε έγκυος και σε εννέα μήνες θα γεννούσε τον νέο πρίγκηπα. Η βασίλισσα δεν είχε άλλα παιδιά, γι αυτό η χώρα της γέμιζε χαρά και όλοι της εύχονταν να γίνει ο νέος πρίγκηπας έξυπνος και δυνατός και να σταματήσουν οι πόλεμοι που βασανίζανε τους δυο λαούς.

Τότε μια παράξενη γιαγιά κυκλοφόρησε στη χώρα και ζήτησε να της δείξουνε το παλάτι για να συναντήσει την βασίλισσα.

Όταν ανέβηκε στην βασιλική αίθουσα και είδε την βασίλισσα την πλησίασε αμέσως, χαϊδεψε την κοιλιά της και της έδωσε πολλά φιλάκια. Ύστερα τραγούδησε στο μωρό ένα τραγούδι:

«Θα γεννηθείς ήλιος λαμπρός
ειρηνικός και δυνατός
κι όλοι θα σ' αγαπάνε.
Τα δυο βασίλεια εσύ θα ενώσεις
και ειρήνη και χαρά κι αγάπη
παντού εσύ θα δώσεις.»

Ύστερα είπε στην βασίλισσα: βάλε κι εσύ το χέρι σου να χαϊδέψεις το μικρό πριγκηπόπουλο που έρχεται στον κόσμο!

Στην αρχή η βασίλισσα ακούμπησε φοβισμένη το χέρι της μα ένοιωσε ένα μικρό χάιδεμα, σαν ένα τόσο δα χαρούμενο πήδημα και φώναξε χαρούμενη:

-Το παιδάκι μου με χαϊδεύει, μου στέλνει χαρούμενο χτύπημα! Και τότε η βασίλισσα άρχισε να χαϊδεύει με χαρά την κοιλιά της και το πριγκηπόπουλο απαντούσε με πιο χαρούμενα χτυπήματα.

«Βασίλισσά μου», είπε τότε η γιαγιά, «τώρα που έχεις το πριγκηπόπουλο στην κοιλιά σου, θα του μάθεις πώς να γίνει ένας αληθινός βασιλιάς που θα φέρει την ειρήνη και την αλληλεγγύη στο βασίλειό σας.

»Κάθε μέρα θα του τραγουδάς το τραγούδι που του τραγούδησα..

»και στον περίπατό σου θα του δείχνεις την ομορφιά της χώρας σου, την αγάπη σου και την αγάπη όλου του λαού και την σοφία των γενναίων ανθρώπων.

»Και θα του εξηγήσεις τη χαρά του Βασιλιά πατέρα του και όλου του λαού. Θα του λες ότι όλοι περιμένουν πολύ περήφανοι τη γέννησή του κι εύχονται να φέρει ειρήνη κι ευτυχία».

Όταν η γιαγιά έφυγε, η Βασίλισσα διηγήθηκε τα νέα στον άντρα της, τον Βασιλιά. Και ο Βασιλιάς όταν άκουσε, είχε μεγάλη έκπληξη. Αλλά αμέσως μετά, άρχισε κι αυτός να τραγουδάει στο μωρό, μαζί με τη Βασίλισσα... και το χαϊδευε.. και του μιλούσε και του έκφραζε την χαρά και την αγάπη του. Του έλεγε ότι αυτός θα απαλλάξει τη χώρα από τον πόλεμο και τη δυστυχία. Και όλος ο λαός, που είχε μάθει για την επίσκεψη της παράξενης γιαγιάς, έωνε τις ευχές του με την βασίλισσα!

Και όταν η Βασίλισσα κατέβαινε στον κήπο για να δείξει στον μικρό πρίγκηπα τις ωραίες τριανταφυλλίες και να μυρίσει το άρωμά τους, ο Βασιλιάς παράγγελλε τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα από όλα τα χρώματα για να στολίσουν το δωμάτιό της. Και του έλεγε, χαϊδεύοντάς το απαλά: όπως αυτά τα

τριαντάφυλλα είναι πανέμορφα και μυρωμένα, έτσι και η ψυχή σου, καμάρι μου, θάναι ευγενική και θα έχει το άρωμα της αξίας και της αρετής σου!

Και οδηγούσε την βασίλισσα κάθε μέρα στα πιο ωραία μέρη και της έδειχνε τις απέραντες θάλασσες, και τα καταπράσινα λιβάδια, και τα βουνά και τις βουνοκορφές, και τα ποτάμια και τα ρυάκια και τον ήλιο, την ώρα που ανέτελλε ολοπόρφυρος μέσα από την θάλασσα...και τον καταγάλανο ουρανό και την βροχή με τις διαμαντένιες σταγόνες...και το ουράνιο τόξο μετά την βροχή... Και η βασίλισσα θαύμαζε, θαύμαζε, θαύμαζε και διηγόταν στο μωρό της όλη αυτήν την ομορφιά της χώρας τους και του έλεγε πόσο καλός είναι ο Θεός που δίνει στους ανθρώπους τόσες χαρές...

Κι όταν έπαιρνε το γεύμα της με τον αγαπημένο της βασιλιά, εξηγούσε στο μωρό της πόσα δώρα η μεγάλη μάνα Φύση τους δίνει καθημερινά...πορτοκάλια και μήλα και αχλάδια και κεράσια και φράουλες και χίλια άλλα πεντανόστιμα φρούτα και φαγητά!

Έτσι ο μικρός πρίγκηπας μεγάλωνε μες στην αγάπη και την χαρά και όταν γεννήθηκε όλοι θαύμασαν την ομορφιά του... Και καθώς μεγάλωνε, τα μάτια του έλαμπαν από εξυπνάδα και καλοσύνη. Και όλοι όσοι τον πλησίαζαν, ήθελαν να γίνουν φίλοι του.

Και όταν έφθασε η ώρα να κυβερνήσει την χώρα του, επισκέφθηκε τον Βασιλιά της γειτονικής χώρας φέρνοντας δώρα και κάλεσε τους δύο λαούς και τους ζήτησε να ζήσουν με φιλία και συνεργασία και αντάλλαξαν τα προϊόντα τους, τα τραγούδια τους και τις εργασίες τους. Έτσι από κάθε χώρα πήγαιναν και πάλι να γιορτάσουν στις γιορτές των γειτόνων τους... όπως πριν. Και ξέχασαν εντελώς ότι στο παρελθόν πολεμούσαν μεταξύ τους.

Και η μαμά Βασίλισσα έπαιρνε την άμαξά της και κατέβαινε κάθε μέρα στο πάρκο και στις γειτονιές των δύο χωρών. Έβρισκε τις νεαρές κοπέλες και τις μαμάδες και τους διηγόταν το μυστικό της καλής γιαγιάς: πώς να περιμένουν την γέννηση του παιδιού τους μες στην χαρά και την αγάπη, πώς να του μαθαίνουν τις ομορφιές της χώρας τους, πώς να του μιλούν για την ειρήνη, την καλοσύνη, την αγάπη, την σοφία και την δικαιοσύνη των ανθρώπων, την αρμονία, τη μουσική και την ομορφιά... για να ζήσει ο λαός τους πάντα μες στην ειρήνη και την ομόνοια, την ομορφιά και την αγάπη!